

Μαζίμου εντάνθα

Καλημέρα κ. Πρόεδρε



Έρχεται, χωρίς «Ε, ε, έρχεται»

Ε, λοιπόν, η συμφωνία έρχεται. Το λέει η κοινή λογική. Το καταλαβαίνει κανείς αξιολογώντας τις δηλώσεις των πλέον υπεύθυνων για το θέμα κυβερνητικών παραγόντων. Ας προσεγγίσουμε το θέμα με την τακτική μιας μαγειρικής συνταγής.

Παίρνουμε πρωτίστως ως βάση τα όσα δήλωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός

μετά την σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου. Προσθέτουμε τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών στο «ΒΗΜΑ FM». Αναμειγνύουμε με τις προχθεσινές δηλώσεις του νέου συντονιστή της διαπραγμάτευσης Ευκλείδη Τσακαλώτου στον βρετανικό «Guardian». Και τέλος ψήνουμε στο φύρον της κομματικής πειθαρχίας που προέβαλε χθες ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, που είναι όχι απλώς το «δεξιό χέρι» του Αλέξη Τσίπρα, αλλα το «alter ego» του.

Τα μηνύματα δεν απευθύνονται προς τα ξένα. Εκεί τα πράγματα είναι δεδομένα. Η συμφωνία δεν θα επιτευχθεί στο «Brussels Group». Εκεί, με τους «κολλημένους χαρτογιακάδες» θα τα σπάσουμε. Διότι η συμφωνία δεν βγαίνει με στεγνά τεχνοκρατικά κριτήρια.

Οι τεχνοκράτες δεν αξιολογούν ως «μετρήσιμο μέγεθος» την ανθρωπιστική κρίση, την απόγνωση ενός λαού, πολλώς δε μάλλον τις επιμέρους πρωτικές τραγωδίες. Άρα χρειάζεται πολιτική λίπανση. Πολιτική λύση. Που πρέπει να την δώσουν από κοινού ο Τσίπρας με την Μέρκελ, τον Γιουνέρ και τον Ολαντ.

Όποιος, από το προσωπικό κουζίνας, διαφωνεί με το παρασκεύασμα, όποιος θα ήθελε κινεζική κουζίνα ή ρωσικά μπλινίς, αν τολμά, ας αναλάβει τις ευθύνες του. Ας καταψηφίσει, με κίνδυνο να ρίξει την κυβέρνηση. Στις εκλογές που θα ακολουθήσουν, εφόσον δεν έχει παρέλθει εξάμηνο, από την προηγούμενη κάλπη ως την προκήρυξη τους, θα ισχύει το καθεστώς της «λίστας». Άρα ο πρωθυπουργός θα επιλέξει ποιους θα «κάψει». Και αν κατέβουν χωριστά, θα δούμε αν η πλειονότητα από όσους στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με τον Τσίπρα ή με τον Νταβανέλο και τον Λεούσακο.

Η συμφωνία λοιπόν έρχεται, «εκτός αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του». Άλλα μην περιμένουμε ότι το περιεχόμενο της θα είναι τέτοιο που να κάνει οποιονδήποτε να βγει στους δρόμους και να φωνάζει ρυθμικά το «Έ, έ, έρχεται». Το περιεχόμενο της θα είναι σκληρό. Άλλα θα είναι καλύτερο από την παράταση αυτού του μετεωρισμού στον οποίο βρισκόμαστε. Και πολύ καλύτερο από την οριστική ρήξη.

Υπομονή. Η καλη κουζίνα, επιβάλλει καλό ζύμωμα.

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
www.massavetas.gr

Η πίσω πλευρά

Στα γεγονότα και τα πρόσωπα



Μπορεί ο χερι Σόδιμπλε να θέλει την Ελλάδα εκτός ευρο, μπορεί ο νέος υπουργός εξωτερικών της Φινλανδίας και ηγέτης των «Αληθινών Φινλανδών», Τίμο Σόνι, που είναι περίπου ο Καμμένος της χώρας του, να μας θέλει ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ωρίεται «όχι άλλα λεπτά για την Ελλάδα», αλλα δεν θα είναι αυτοί που θα έχουν τον τελευταίο λόγο.

Αν είναι να υπάρχει μια λόση, μετά το επισήμως ομολογούμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις των Βρυξελλών, αντί θα την δώσουν η κογκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζαν Κλοντ Γιουνέρ.

Εντυχώς υπάρχει και η τεχνολογία. Που επιτέρεπτε την άνεση των τηλεδιασκέψεων. Και έτσι είχε την δυνατότητα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αμέσως μετά την



Α, ΩΡΑΙΑ!
ΒΡΗΚΑΜΕ ΚΙ ΆΛΛΟΝ ΑΡΧΗΓΟ!
ΝΑ ΨΑΞΟΥΜΕ ΤΩΡΑ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑ!



ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύστομο το έθνος παρακολουθεί με αγωνία να δει πώς θα καταλήξει η υπόθεση της Έλενας Παναρίτη. Θα την πάρει τη θέση του εκπρόσωπου της Ελλάδας παρά το πλευρό της Κρίστιν Λαγκάροντ στο ΔΝΤ; Πιέζει σχετικώς ο τωρινός προστάτης της, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, ώστις την είχε διεριθίσει και στην αρχική ομάδα διαπραγμάτευσης. Από όπου, με εντολή του Αλέξη Τσίπρα, αποσύρθηκε ... λόγω μεγάλης επιτυχίας.

Αλλα δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρνητική γνώμη για την εν λόγῳ κυρία που αυτοπροβλέπεται, στο βιογραφικό της, ως «θεσμική οικονομολόγος». Το 2011, μιλώντας στη Βουλή για την εκποίηση του δημόσιου πλούτου της χώρας, είχε πει, απευθυνόμενος στότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπαδρέου και τοντινό προστάτη της κ. Παναρίτη την οποία είχε διορίσει δευτέρη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ:

«Έχετε την τεχνογνωσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της κ. Παναρίτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που ήταν ειδικευμένη στο real estate και σύμβουλος ενός πρόδρου χώρας που αντί τη στριμή έχει είκοσι χρόνια κάθειρη, τον Περού».

Στο οποίο Περού, η κ. Παναρίτη, υπηρετώντας την κυβέρνηση του μετέπειτα καταδίκου Φουτζιμόρι,

**Ελλάς: Η χώρα όπου επιπλέουν κάθε είδους επιτήδειοι
ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ...
ΒΟΛΕΥΤΕΙ Η ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΡΙΤΗ**

κατάφερε να κάνει τις τράπεζες πλουτούς και τους αγρότες ... ακτήμονες. Διατίστωσε ότι το πρόβλημα της χώρας ήταν ότι είχε αργοτική οικονομία, με αγρότες που δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας. Οπότε οι τράπεζες δεν τους δανειοδοτούσαν για να εκσυγ-

χρονίσουν την παραγωγή τους. Χάρη στην κ. Παναρίτη, απέκτησαν τίτλους ιδιοκτησίας με τους οποίους υποθήκευσαν τα χωράφια τους παίρνοντας δάνεια. Και όταν δεν μπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν, οι τράπεζες βρέθηκαν με τεράστιες εκτάσεις γης



...με τίτλους ιδιοκτησίας. Άλλα πέρα από την θητεία της στο Περού και άλλες τριτοκοσμικές χώρες, όπου υπηρέτησε ως στέλεχος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν ιδιάιτερο ενδιαφέρον οι απόψεις της για τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα.

Οι βουλευτής πα του ΠΑΣΟΚ και σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου είχε δώσει την συνταγή της:

«Δεν είναι το πρόβλημα, να κόψουμε λίγο τους μισθίους, να κόψουμε λίγο τις συντάξεις ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΙΓΟ, ΠΟΛΥ. Το θέμα μας είναι να πάψουμε να έχουμε τα ελλείμματα τα οποία δημιουργούν αποκόπητες στον κόσμο, αποκόπητες στην αγορά, αποκόπητες στην κοινωνία!»

Άρα έχει όλα τα προσόντα να προταθεί για μια τέτοια διεθνή θέση, από μια κυβέρνηση της Αριστεράς και του λαού, έστω και αν η «Αγγή» στις 22 Σεπτεμβρίου του 2009 της είχε αφιερώσει ειδικό αρών με το ερώτημα: «Είναι ένας επικίνδυνος αδάντης ιδεολόγος ή ένα καλά κρυμμένο αρπακτικό;». Άλλωστε σε αυτόν τον τόπο πάντα επιπλέουν οι φελλοί και οι επιτήδειοι.

Η Παναρίτη φελλός δεν είναι. Και πτυχία και γνώσεις έχει. Άλλα οι απόψεις της είναι τροικανότερες των τροικικών.