

Μαξιμου εντάνθα

Καλημέρα κ. Πρόεδρε

Τι θα βγει Από αυτόν Τον βούρκο;

Το κατάφερε και αυτό το πολιτικό μας σύστημα. Μια εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, θεσμού που συμβολίζει την ενότητα των Ελλήνων, να γίνει σε κλίμα διχασμού και λάσπης από καταγγελίες για χρηματισμούς βουλευτών, που έως τώρα τουλάχιστον, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.



Αξίζει να θυμηθούμε το πρόσφατο παρελθόν αυτής της διαδικασίας. Το 2005 ο Κωστής Στεφανόπουλος, ένας συντηρητικός πολιτικός, εξελέγη στην τρίτη ψηφοφορία,

ψηφίζομενος από το ΠΑΣΟΚ που κυβερνούσε και το τότε κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που τον πρότεινε. Και επανεξελέγη πανηγυρικά, για δεύτερη θητεία, το 2000. Τον διαδέχθηκε ο Κάρολος Παπούλιας, ένας πολιτικός προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, προταθείς από τον Κώστα Καραμανλή. Και επανεξελέγη πανηγυρικά για δεύτερη θητεία το 2010.

Τι σχέση έχει αυτή η εικοσάχρονη ενωτική πορεία, με κύριο χαρακτηριστικό την εκατέρωθεν υπέρβαση των κομματικών περιχαρακώσεων, με αυτό που ζούμε σήμερα; Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τόσο δραματικά το τοπίο, που το έχει γεμίσει λάσπη και το έχει καταντήσει πραγματι «βούρκο», για να χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρισμό του κ. Τσίπρα;

Επιτρέψτε μου μια απάντηση που συνιστά προσωπική εκτίμηση. Δυστυχώς το κλίμα διαμορφώνεται από δυο «ανεμιστήρες» που έχουν παράδοση σε μια συγκεκριμένη επίδοση. Να εκτοξεύουν κατά σύστημα λάσπη. Το χοροστάσιο της «Αυριανής», που λειτουργεί υπό νέα ονομασία και τον Πάνο Καμμένο που έχει σε όλη τη διαδρομή του προβεί πολλάκις σε «αποκαλύψεις» για τις οποίες άλλοτε καταδικάστηκε και άλλοτε αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη.

Πολλοί θα πουν ότι σπεύδω να πάρω θέση πριν αποδειχθούν δικαστικώς οι νέοι ισχυρισμοί, δια στόματος Παύλου Χαϊκάλη και Λάκη Λαζόπουλου. Απαντώ με χρήση κοινής λογικής. Τι θα απέδιδε η εξαγορά ενός βουλευτή όταν δεν λείπουν ένας-δυο άλλα είκοσι για την εκλογή προέδρου; Γιατι ενώ λένε ότι έχουν το όνομα δεν το δήλωσαν στον εισαγγελέα; Γιατι δεν «έστησαν» την υπόθεση, όπως κάνουν απλοί άνθρωποι όταν εκβιάζονται, ώστε να συλληφθεί ο δράστης «στα πράσα»;

Η αλήθεια, για τις συνομιλίες του κ. Χαϊκάλη με το αόρατο πρόσωπο που, όπως ειπώθηκε κατά την συνέντευξη τύπου, ήταν παλιός φίλος και συνεργάτης του κ. Καμμένου, δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί πλήρως πριν από την κρίσιμη τρίτη ψηφοφορία. Και αυτό ακριβώς είναι η μέγιστη αθλιότητα. Ότι θα επικρέμαται η λάσπη ώστε να μην τολμήσει κανείς να διαφοροποιηθεί. Ε, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι ήθη μαφίας.

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.gr



Αν έπρεπε να δώσουμε ανθρώπινο σχήμα στη χρονιά που πέρασε, και μάλιστα ταυτίζοντας την με ένα πολιτικό πρόσωπο, αυτό θα ήταν σίγουρα το πρόσωπο του Φώτη Κουβέλη.

Πως ονομάζουν οι Κινέζοι τη «χρονιά του δράκου», «χρονιά του χοίρου», του πθήκου ή του αλόγου; Ετσι και εμείς θα έπρεπε να την κλείσουμε ως «χρονιά του Κουβέλη».

Αμαρτία λεγόμενη, η μιση συχωρεμένη. Στις Δευτέρες εκλογές, του Ιουνίου 2012, τον ψήφισα. Ως «αριστερά της ευθύνης». Και επειδή δεν κρύβομαι, το είπα δημοσίως. Επομένως δεν έχω προσωπικά μαζί του, δεν μας χωρίζει τίποτε από το παρελθόν.

Αλλα δεν μπορώ να ξεχάσω ότι αν μπήκαμε σε ένα κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας, αυτό οφείλεται στην δική του «κωλοτούμπα», όταν αποφάσισε να αλλάξει γραμμή, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την βάση του κόμματος του και να βγει από την κυβέρνηση.

Και εκτός από μένα δεν το ξεχάσαν και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι πολίτες. Διό και τον μάλωσαν στις ευρωεκλογές.

Αλλα αντί να πάρει κάποιο μήνυμα από την έκφραση της λαϊκής αποδοκιμασίας στις επιλογές του, συνέχισε με νέες τούμπες.

Αν η χώρα σύρεται, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της πλειονότητας των πολιτών, στην περιπέτεια των πρόωρων εκλογών, είναι πρωτίστως δικό του «επίτευγμα». Διότι άλλαξε στρατόπεδο προσδοκώντας ότι θα διασωθεί πολιτικώς, ο ίδιος και κάποιοι στενοί συνεργάτες του, στις πλάτες εκείνων που ο ίδιος είχε καταγγείλει ως ανεύθυνους και επικίνδυνους, ενώ εκείνοι τον χαρακτήριζαν ως «Καρατζαφέρη της Αριστεράς».

Εν ονόματι αυτών των προσδοκιών αρνήθηκε να συμβάλει στην εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από την αποκατάσταση του πολιτεύματος το 1974.

Η πίσω πλευρά

Στα γεγονότα και τα πρόσωπα



Αλλα ενώ, όσο εκκρεμούσε η διαδικασία της εκλογής, αφήναν να κυκλοφορούν σενάρια αποδοχής του, αφού ψήφισε τον αντιμετώπισαν σαν στημένη λεμονόκουπα.

Περισσότερο άδοξο τέλος, στην πολιτική του σταδιοδρομία, δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Κρίμα.

Από την άλλη έχουμε ένα πρόσωπο που φιλοδοξεί να δώσει την δική του εικόνα, το δικό του όνομα στη χρονιά που ξεκίνησε.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, αφού πρώτα, όντας εν ενεργεία πρωθυπουργός και με ισχυρή πλειοψηφία, πρότεινε στο τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συγκυβερνήσουν προσφέροντας του και την πρωθυπουργία, αφού τα έκανε θάλασσα με τις παλινωδίες του για το δημοψήφισμα και αποδέχθηκε να παραιτηθεί για να γίνει η κυβέρνηση «ειδικού σκοπού» υπό τον κ. Παπαδήμο, τώρα εμφανίζεται μηνύων και ζητά να πάρει εκδίκηση τεμαχίζοντας το κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας του.

Δεν ξέρω σε πόσους πολίτες έχουν λείψει κάποιοι αστέρες που τον πλαισιώνουν, όπως π.χ. ο Φίλιππος Πετσάλνικος, με τον ...κουμπάρα του, μέσω του οποίου θα ...εξεχρέωναμε το τεράστιο εξωτερικό χρέος της πατρίδας.

Απλώς, έχοντας τον αξιολογήσει ως ένα πρόσωπο με φυσική ευγένεια και διαλλακτικότητα, περίμενα ότι θα λειτουργούσε ενωτικά, όχι πια για το ΠΑΣΟΚ αλλα για τον ευρύτερο σοσιαδημοκρατικό χώρο, ώστε να υπάρξει ένας ισχυρός τρίτος πόλος.

Αντ' αυτού επέλεξε και αυτός το «γινάτι».

Σε καλό να μας βγουν όλα αυτά τα καμώματα.

Ο οπισθοργάφος

Σ.Σ: Τα σκίτσα του Φώτη Κουβέλη και του Γιώργου Παπανδρέου, στην κορυφή της σελίδας, είναι της κ. Εφης Ξένου.

